

Touria is net als alle andere meisjes van haar leeftijd. Ze wil samen met haar vriendinnen op vrijdag na school in een café wat drinken, leuke kleren dragen, verliefd worden... Toch is Touria anders. Precies omdat ze islamitische is. Thuis heeft ze het niet makkelijk. Haar vader moet hard werken om rond te kunnen komen. Hij is heel zorgzaam en lief, dat weet Touria wel, maar ze wou dat hij iets minder streng zou zijn... Ze zou maar al te graag met haar vriendinnen gaan shoppen of op vrijdagmiddag meegaan naar het café. Maar dat staat haar vader niet toe. Touria valt op Seppe. Als ze op een middagje onder het mom van 'Nederlands studeren' met twee vriendinnen en Seppe gaat shoppen, doet ze haar hoofddoek af. Ze wil Seppes aandacht. En het werkt; Seppe wordt verliefd en vanaf dan spreken ze regelmatig af. Dan houden ze elkaars handen vast en zoenen ze met elkaar. Touria wil zich vrij voelen en begint allerlei dingen stiekem te doen; zo gaat ze korte rokjes dragen (van haar vriendin Emma), naar het café, naar het zwembad...

Als Touria op een dag bij Seppe zit, zonder hoofddoek en met een T-shirt aan, komen haar strenge broer Habib en zijn vrienden langs. Hij vindt dat ze er onfatsoenlijk uitziet en is woedend. Uiteraard vertelt hij aan zijn vader dat hij Touria zonder hoofddoek met een blanke jongen gezien heeft. Thuis krijgt Touria alleen maar onbegrip. Omgaan met een ongelovige? Zich kleden als een Westerse? Dat kan niet! Touria's vader vindt het een schande dat ze met een ongelovige omgaat. Hij heeft andere plannen met haar. Zijn broer heeft een zwager met een geschikte zoon: Khaled. Moet zij met die Khaled trouwen? Die geen woord Nederlands kent en misschien mest tussen zijn tenen heeft? Touria moet er niet aan denken!

De relatie met Seppe verslechterd en Touria krijgt veel aandacht van Ilyas, een van Habibs beste vrienden. Nadat ze hem eerst op afstand gehouden had, valt ze toch voor zijn charmes. Ilyas belooft Touria dat hij met haar wil trouwen en uiteindelijk gaan ze met elkaar naar bed. Hij wil een prachtige bruiloft en zal Touria's haar handen beschilderen met henna. Touria is helemaal in de wolven met dit nieuws... een droomwens komt uit. Het sprookje valt in duigen als Habib Ilyas hoort verklaren tegenover al zijn vrienden dat hij nooit met haar zal trouwen en dat ze wel erg gemakkelijk haar benen spreidt. Habib vertelt Touria wat hij heeft gehoord en ze is er kapot van...